



WACHTTOREN

BIJBEL- EN TRAKTAATGENOOTSCHAP

Postbank 183765
ING Bank 66.43.24.533

NOORDBARGERSTRAAT 77 7812 AA EMMEN NEDERLAND
TELEFOON (0591) 68 35 55

SCA 9 oktober 2001

De heer E. Swolfs

Geliefde broeder Swolfs,

Je brief van 6 oktober jl. is in ons bezit. Daarin vroeg je om een toelichting op het feit dat de naam van het Genootschap voorkomt in een lijst van NGO's op een VN-site op het internet.

Wij kunnen ons wel voorstellen dat, wanneer iets wordt gelezen over het Genootschap en de een of andere associatie met de Verenigde Naties, er door sommigen behoefte wordt gevoeld aan wat uitleg, aangezien in *De Wachttorenen* is gepubliceerd dat 'het scharlaken gekleurde beest met zeven koppen en tien horens' uit Openbaring hoofdstuk 17 de VN afbeeldt.

Het is voor een juist begrip van de aangelegenheid echter goed in gedachte te houden wat reeds enkele jaren geleden in *De Wachttorenen* van 1 oktober 1995 op bladzijde 7 stond. Onder de kop „De christelijke kijk op de Verenigde Naties” werd daar uiteengezet dat terwijl Jehovah's Getuigen een strikte politieke neutraliteit in acht nemen, zij toch erkennen dat er enige vorm van bestuur nodig is om in de mensenwereld wet en orde te handhaven (Romeinen 13:1-7; Titus 3:1). Vervolgens werd opgemerkt: „*Jehovah's Getuigen bezien de organisatie der Verenigde Naties net zoals zij andere regeringen in de wereld bezien.* Zij erkennen dat de Verenigde Naties nog steeds door Gods toelating bestaan. In overeenstemming met de bijbel betonen Jehovah's Getuigen alle regeringen gepast respect en zijn eraan gehoorzaam, zolang deze gehoorzaamheid niet vereist dat zij tegen God zondigen. — Handelingen 5:29.” [Wij cursiveren hier.]

De VN als een van de 'superieure autoriteiten' te beschouwen, is een hulp om te begrijpen dat het dus mogelijk is om bepaalde contacten met die instelling te hebben, net zoals het Genootschap in ons land contact heeft met ministeries die kwesties inzake justitie, onderwijs, en dergelijke, behartigen. Soms kan de overheid ons nuttige informatie verschaffen, en andere keren kunnen wij de functionarissen helpen een juist beeld van onze organisatie te verkrijgen. Voor sommige aangelegenheden kan er zelfs een beroep op hun medewerking of interventie gedaan worden. — Handelingen 16:37; 22:25; 25:11; Filippenzen 1:7.

De VN-site waarover jij schreef bevat een lijst van 'non-governmental organizations', waaronder universiteiten e.d. Het gaat hier niet om politieke organisaties, maar ze worden gedefinieerd als „any non-profit, voluntary citizens' group”, oftewel een groep burgers die zich vrijwillig hebben georganiseerd teneinde zonder winstoogmerk bepaalde belangen na te streven. In die lijst staat de naam van een van de verscheidene wettelijke

corporaties van Jehovah's Getuigen, namelijk de Wachttower Bible and Tract Society of New York, die zich bezighoudt met het produceren en uitgeven van onze lectuur. Verder staat de aanduiding „DPI” aangegeven, hetgeen wil zeggen dat er een associatie is met de 'Department for Public Information' van de VN. Zodoende kunnen inlichtingen verkregen en verstrekt worden. Als onderwerp waarin het Genootschap geïnteresseerd is staat vermeld „human rights” (mensenrechten). Eén voorbeeld van wat over mensenrechten is gepubliceerd is de *Ontwaakt!* van 22 november 1998 met het thema „Krijgen wij ooit mensenrechten voor allen?”, met onder andere een pagina over de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (blz. 5), waarop een foto te zien was van de secretaris-generaal van de VN Kofi Annan, waarbij uit de 'credit line' bleek dat die was afgedrukt met toestemming van „UN/DPI”.

Je wees in je brief op de criteria die gelden om geassocieerd te kunnen zijn met de DPI. Merk op dat het eerste van die punten luidt: „Share the ideals of the UN-Charter.” Het is niet zo moeilijk om alleen maar die idealen te delen — terwijl wij natuurlijk de bijbelse kijk huldigen omtrent de wijze waarop ze verwezenlijkt zouden moeten worden —; immers, wie wil er geen vrede en veiligheid? Een voorbeeld waaruit blijkt dat zulke idealen op zich gedeeld kunnen worden is een uitspraak in de *Ontwaakt!* van 8 september 1991 getiteld „De Verenigde Naties op zoek naar wereldvrede”, op bladzijde 8, die luidde:

Met de in het Handvest vastgelegde doelstelling van de Verenigde Naties om „internationale vrede en veiligheid te handhaven”, wordt een wenselijk doel voor de mensheid verwoord. De wereld zou inderdaad veel veiliger zijn als de volken zich aan Artikel 2(4) van het VN-Handvest hielden: „Alle Leden zullen . . . zich onthouden van bedreiging met of gebruik van geweld tegen de territoriale integriteit of politieke onafhankelijkheid van enige Staat.”

Tegelijkertijd is er in onze lectuur vaak op gewezen dat er een betere weg is om deze doeleinden te verwezenlijken en dat menselijke plannen zullen falen. Zolang Jehovah het huidige samenstel van dingen laat bestaan, zullen wij ermee voortgaan het goede nieuws van het Koninkrijk te verkondigen, daarbij voor zover dat schriftuurlijk gezien mogelijk is gebruikmakend van en een beroep doend op bepaalde diensten van de superieure autoriteiten, waartoe ook de VN behoort. — Romeinen 13:4a.

Wij vertrouwen erop je vraag hiermede voldoende beantwoord te hebben en zenden je onze hartelijke groeten en wensen voor Jehovah's zegen.

Je broeders,

Wachttoren B.&T. Genootschap